



INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
BIJ DIT NUMMER	3
KERKDIENTEN PG DE TJONGERVALLEI	4
KERKDIENTEN BUURGEMEENTE JSH	5
VACATURES	7
Vacature hulpkosters	7
Vacatures kerkenraad	7
MEDITATIE	8
GROET UIT JUBBEGA	9
VAN DE DIACONIE	10
Verantwoording collecten	10
Komende collecten	10
De kracht van Zomerkampen	12
VAN DE KERKENRAAD	14
VOETEN	16
VAN TAAKGROEP VIEREN	18
KERK EN MUZIEK	19
Bloemengroet	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Jarigen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Geboren	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Jubilea	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Overleden	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Zelfgemaakte kaarten	20
Wijknieuws	20
Dankbetuiging	20
Impressie tentdienst Hoornsterzwaag	21
Update Nafthali	21
Het genot van het ochtendlicht	22
Terugblik boottocht	23
Van de KinderKring	23
Fotocollage afscheid KinderKring	25
De massa volgen	24
Tsjerkepaad - zomer 2024	27
In Memoriam Herman Bredewout	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
CONTACTADRESSEN	28
COLOFON	29
KLEURPLAAT	30



Dit kerkblad wordt twee weken na verschijnen van deze papieren versie als geanonimiseerde versie gepubliceerd op onze website www.pgderegenboog.nl. Ieder die met naam en achternaam in dit kerkblad genoemd staat heeft zonder nadere aankondiging tot twee weken na verschijnen van ieder papieren kerkbladnummer de gelegenheid om bezwaar tegen de vermelding van zijn/haar naam in de publicatie op de website te melden via de kerkbladmailbox (kerkblad@pgderegenboog.nl) en wordt daarna zonder tegenbericht geacht daartegen geen bezwaar te hebben.

De redactie



BIJ DIT NUMMER

Zin in de Zomer

Het is alweer bijna zomervakantie en daar hebben we heel veel zin in! Al geruime tijd voordat de vakantie begint, wordt er reikhalzend over gepraat. We vragen elkaar naar onze plannen en reisbestemmingen. Dat de vakantie niet zonder stress gepaard gaat, mag blijken uit alle geen-stress-in-de-vakantietips die er op internet te vinden zijn. Tips voor hoe je zoveel mogelijk offline je dagen doorbrengt. Of hoe je eerst een paar dagen moet uitrusten voordat je op vakantie gaat. Het lijkt erop dat we totaal vergeten zijn wat vakantie vieren betekent. Het woord vakantie komt van het Latijnse 'vacare' wat 'leeg worden' betekent. Vakantie is dus letterlijk een tijd om 'leeg te worden' en te lanterfantten.



'Leegte' laat zich helaas niet gemakkelijk omschrijven. Ook al maak je je agenda leeg, toch is het meer dan een niet ingevuld zijn van de dagen. Net als de stilte kun je haar niet vast omlijnen of tot een doel maken. Stilte is de afwezigheid van geluid. Toch ervaren we in de stilte veel meer dan het niet horen van geluiden. Zo geldt het ook voor 'de leegte', ze is meer dan alleen lummelen en luibakken. In de christelijke traditie en de kerk wordt gesproken over 'jezelf leeg maken en 'stil worden' om naar je eigen binnenwereld af te reizen. Aandacht te schenken aan wat er van binnen leeft. Om ruimte te maken voor God en ontvankelijk te worden voor nieuwe creativiteit en zin.

Toch valt het niet mee om de vakantie daadwerkelijk 'vacare' te laten zijn. Lange huis-en-tuin-kluslijsten worden afgewerkt die gedurende het jaar zijn blijven liggen. Verre reizen zijn al in de winter geboekt. Juist waar de vakantie voor bedoeld is – je leeg maken – lijken we liever te mijden. Waarom? Wat zou er gebeuren als we de vakantie oningevuld laten? Als we op de eerste dag van de vakantie onze computer dichtslaan, de agenda aan de kant schuiven en stil vallen. Als we zomaar de dagen doorbrengen in onze joggingbroek, wat slenteren rondom het huis en een nieuwe route kiezen naar de supermarkt, gewoon omdat die mooier is, maar minder snel en efficiënt. Zouden we weg willen rennen voor wat we dan horen? Voor het knagende gevoel van saaiheid en onrust? Voor wie we zijn als er geen plan de campagne is? Of zouden we onszelf juist beter leren kennen? Verrast worden door wat ons zomaar toevalt?

Het is een keuze om deze zomervakantie maar door te hollen. Je kunt ook je tent opslaan achter in je tuin en zonder inpakstress thuis kamperen. Of als je wel weggaat, is het een keuze om niet alle dagen vol te plannen, maar momenten te kiezen waarop je de tijd 'leeg' laat. Een wandeling maakt in de natuur of de stilte opzoekt in een kappelletje. Wie weet kom je op het verrassende spoor van God die zich laat kennen als wij 'thuis' zijn en niet steeds maar 'op vakantie'. En schrik niet als je dan hogere bergtoppen beklimt en in diepere oceanen duikt dan je ooit had kunnen vermoeden. Alleen levert het geen foto's voor Facebook op.

**GA JE MEE
KAMPEREN**

**MIJN ACHTERTUIN
IS NOG VRIJ**

Loesje

In dit nummer vindt u weer veel wetenswaardigheden, een aantal terugblikken op gebeurtenissen die in de afgelopen periode plaatsvonden en enkele gedichten.

Veel leesplezier in dit Zomernummer.

Namens de redactie,
Margreet de Boer

Fijne en zonnige 'vacare' zomervakantie!



KERKDIENTEN PG DE TJONGERVALLEI

Onderstaand rooster is onder voorbehoud;
voor actuele informatie kijkt u op de nieuwsbrieven.



Zondag OH	14-jul	Ds. G. Martens	Organist: Henk v.d. Bij
	9.30 uur	Koster: Johan Hofman	Collecte: 1. Lichtpunt Kollumerzwaag 2. Kerk
Zondag Jubbege	21-jul	Ds. H.J. Boon	Organist: Luuk Wink
Gezamenlijke dienst	9.30 uur	Koster: Siete Hes	Collecte: 1. Eigen jeugdwerk 2. Kerk
Zondag NH	28-jul	Dhr. Brouwer	Organist: Jelger Goudberg
	9.30 uur	Koster: Ane Visser	Collecte: 1. Zending 2. Kerk
Zondag Katlijk	4-aug	Ds. D. Hasper	Organist: Henk v.d. Bij
Heilig Avondmaal	9.30 uur	Koster: F. Sterkenburgh	Collecte: 1. Hart in Fryslân 2. Kerk
Zondag NH	11-aug	Ds. D. Hasper	Organist: W. Zuidersma
	9.30 uur	Koster: Jappie de Groot	Collecte: 1. Alg. diaconale doeleinden 2. Kerk
Zondag Jubbege	18-aug	Ds. W. Baas	Organist: Nog niet bekend
Gezamenlijke dienst	9.30 uur	Koster: Siete Hes	Collecte: 1. Diaconie 2. Kerk
Zondag NH	25-aug	Ds. D. Hasper	Organist: Anton v.d. Meulen
	9.30 uur	Koster: Johan Hofman	Collecte: 1. Lilianefonds 2. Kerk
Zondag OH	1-sep	Ds. D. Hasper	Organist: Anton v.d. Meulen
	9.30 uur	Koster: Ane Visser	Collecte: 1. Leger de heils 2. Kerk
Zondag OH	8-sep	Ds. D. Hasper	Organist: Hielke v.d. Meulen
	9.30 uur	Koster: Jappie de Groot	Collecte: 1. Dorcas 2. Kerk



Iedere zondag is er na de dienst koffiedrinken
om elkaar te ontmoeten en na te praten
(m.u.v. 4 aug. in kerk Katlijk).

Op 21 juli en 18 augustus (Jubbega) is er vóór de dienst koffie.



Jubbega/Schurega/Hoornsterzwaag

Zondag 14 juli Jubbega	9.30 uur	Dienst in Jubbega <i>Koffie vóór de dienst</i>	Ds. P.W. Hulshof
Zondag 21 juli Jubbega	9.30 uur	Dienst in Jubbega <i>Koffie vóór de dienst</i>	Ds. H.J. Boon
Woensdag 24 juli Jubbega	14.30 uur	Trouwdienst  Rudi en Jantje	Ds. P.W. Hulshof
Zondag 28 juli Jubbega	9.30 uur	Dienst in Jubbega <i>Koffie vóór de dienst</i>	Ds. J.H. vd Mark
Zondag 4 augustus Jubbega	9.30 uur	Dienst in Jubbega Heilig Avondmaal <i>Koffie vóór de dienst</i>	Ds. P.W. Hulshof
Zondag 11 augustus Jubbega	9.30 uur	Dienst in Jubbega <i>Koffie vóór de dienst</i>	Mw. I. Baron
Zondag 18 augustus Jubbega	9.30 uur	Dienst in Jubbega Gezamenlijke dienst <i>Koffie vóór de dienst</i>	Ds. W. Baas
Zondag 25 augustus Jubbega	9.30 uur	Dienst in Jubbega <i>Koffie vóór de dienst</i>	Ds. P.W. Hulshof
Zondag 1 september Jubbega	9.30 uur	Dienst in Jubbega <i>Koffie vóór de dienst</i>	Commissie Nieuwe Diensten
Zondag 8 september Jubbega	9.30 uur	Dienst in Jubbega <i>Koffie vóór de dienst</i>	Ds. P.W. Hulshof
Zondag 15 september Gorredijk	9.30 uur	Regiodienst bij De Librije	Organisatie: Raad van Kerken



Toeval is Gods manier om anoniem te blijven

Deze spreuk werd mij tijdens de koffie na de dienst aangereikt door Akke van der Vies. Ik vind het een intrigerende spreuk en besloot er meer informatie over op te zoeken op internet. Dat deel ik graag met de lezers van dit kerkblad. *Bron: Onderweg, maart 2017 – Toeval bestaat...*

Toeval

Christenen zijn geneigd te zeggen dat toeval niet bestaat. God bestuurt alles en toeval staat daarmee in contrast. Het geeft een veilig gevoel te geloven dat God alles leidt en er geen toevalligheden zijn. Maar staat toeval eigenlijk wel tegenover Gods leiding? Als iemand bijvoorbeeld iets zegt wat jij net dacht en wat jou bevestigt in de keuze die je wilt maken. En wat als je die jongen waarmee je nu bent getrouwd bij de bushalte nooit had ontmoet? Als er iets negatiefs gebeurt, dan vinden we het al lastiger om te zeggen dat toeval niet bestaat. Als je bijvoorbeeld op de verkeerde plek op de verkeerde tijd bent en een dronken automobilist je aanrijdt. Was dat dan ook Gods wil? Of gewoon stom toeval? Veel gereformeerden hebben een rationele inslag en willen graag alles verklaren. De realiteit is echter dat we niet overal antwoorden op hebben en ook niet altijd snappen waarom iets gebeurt, juist toevalligheden niet.

Leiding

In de Bijbel komen we het woord 'toeval' een paar keer tegen. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan staat het volgende (Lucas 10:31):

'Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen.'



In Ruth 2:3 staat: *'Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boaz was, het familielid van Elimelech.'* In het vers daarvoor wordt de lezer ook al in kennis gesteld van het feit dat Boaz – een belangrijke man – familie is van Elimelech. Ruth lijkt dat niet te weten. Dat ze toch op zijn akker kwam, verklaren wij als leiding van God, want uiteindelijk trouwen de twee en wordt hun zoon een voorvader van David en van Jezus.

Staat toeval eigenlijk wel tegenover Gods leiding?

Maar als het zo duidelijk leiding van God was, waarom staat er dan niet het woord 'leiding'? In de Bijbel wordt vaak expliciet verteld dat God individuen of groepen bij de hand neemt en hen – door de Geest – leidt, of ze dat nu in de gaten hebben of niet. Maar in het geval van Ruth en Boaz ontbreekt dat. Een genoegzaam antwoord is niet te geven, maar dat het woord 'toeval' wordt gebruikt, zegt dat we voorzichtig moeten zijn om het honderd procent Gods leiding te noemen. Immers, niet alles wat – toevallig – gebeurt is de wil van God. Heel veel eigenlijk niet. Hij kan het positieve en negatieve toeval wel gebruiken in zijn plan, zoals bij Ruth blijkt. Dat te weten is belangrijker dan het precies willen duiden van toeval.

Incognito

De Duitse theoloog Albert Schweitzer heeft ooit gezegd dat toeval God incognito is. Dat klinkt alsof God zich verstopt, terwijl juist het toeval voor christenen vaak een aanwijzing is voor het bestaan van God. We staan versteld van iets wat er is gebeurd, het is te toevallig, daar móet Gods leiding wel achter zitten, redeneren we dan. Voor mensen die God niet kennen, kan toeval ook wijzen op een hogere macht, die bijzondere dingen laat gebeuren. Net als een wonder, want dat is uniek en bijzonder. Daarom is het mooi dat toeval bestaat, en tegelijkertijd vraagt het voorzichtigheid om al te stellig te beweren dat God er wel of niet achter zit.

Als je het toeval kunt verklaren, is het geen toeval meer

Veel wetenschappers zeggen dat toeval strikt genomen niet bestaat, want statistisch gezien zijn toevallige gebeurtenissen voorspelbaar. Toeval is datgene wat afwijkt van het verwachtingspatroon, en dat verwachtingspatroon is ook nog eens per mens verschillend. De een is meer verbaasd over bepaalde toevalligheden dan de ander. Achter toeval zit vaak een duidelijke logica. Als je van tevoren alle omstandigheden had gekend, was wat er gebeurde eigenlijk heel logisch. Echter, als je het toeval kunt verklaren, is het geen toeval meer. In veel gevallen is zo'n verklaring niet mogelijk, maar God is niet per definitie meer of minder aan het werk bij gebeurtenissen die je wel of niet kunt verklaren. Juist in het gewone leven van elke dag is God aanwezig.

Vrije wil

In het nadenken over toeval moeten we ook de vrije wil noemen. Met de vrije wil bedoelen we dat we geschapen zijn als mensen die eigen keuzes kunnen maken. In dit geval gaat het niet zozeer om de fundamentele keuze voor of tegen God – en de uitverkiezing –, maar om dingen die in het dagelijks leven gebeuren. Als ik op straat loop, zegt Calvijn, dan is het mijn eigen keuze om jou wel of niet te groeten. Anders waren we robots geweest. De vrije wil is een lastige kwestie, waar al eeuwen over wordt gedebatteerd, en je merkt direct dat ons denken over dit onderwerp zeer beperkt is. De gedachte dat toeval niet bestaat, lijkt de vrije wil uit te sluiten.

Natuurkundige Albert Einstein ontkende het bestaan van toeval. God dobbelt immers niet, zei hij. Ook veel hedendaagse hersenwetenschappers menen dat mensen geen vrije wil hebben, omdat alles wat we doen of vinden bepaald wordt door onbewuste processen in onze hersenen. Dat roept vragen op over onze eigen verantwoordelijkheid. Toch lijkt het er in de Bijbel wel op of God dobbelt. Bijvoorbeeld als hij Adam en Eva de boom van kennis van goed en kwaad geeft en hun de keuze laat of ze daarvan eten. In het boek Job gaat God een weddenschap aan met Satan over Job. In beide gevallen neemt God een risico. In het eerste geval gaat het helemaal mis, in het tweede geval blijkt God gelijk te krijgen. Speelt God dan een spelletje? Integendeel. We hebben als mensen de – zij het zeer beperkte – vrijheid om keuzes te maken, maar dat gebeurt binnen het kader van Gods macht. Niets gebeurt buiten Hem om, God houdt alles in zijn hand. Dat staat niet tegenover toeval of vrijheid, maar valt daarbinnen. Zoals Ruths leven door God werd geleid, enerzijds door haar keuze voor Hem en anderzijds door dat wat God haar toe liet vallen. Maar hoe dat precies zit, blijft voor ons een mysterie. God is alom tegenwoordig en als wij zouden bepalen wat wel en niet toeval is, dan spelen we eigenlijk voor God.



VACATURES

Vacature hulpkosters

Het team hulpkosters raakt onderbezet. Er zijn op dit moment nog maar 3 hulpkosters! We zijn daarom op zoek naar hulpkosters (3 tot 5 M/V) die zich vrijwillig willen inzetten om bij toerbeurt (gemiddeld eens per 2 maanden) de zondagse eredienst in goede banen te leiden (regiehouder).

Op de oproep in de vorige **vijf!** kerkbladen zijn helaas nog geen reacties gekomen (inmiddels bijna een half jaar).

De belangrijkste taken van de hulpkoster zijn:

- Sleutel kerk uit het codekastje halen;
- De kerk klaarmaken voor de dienst: lichten aan (zaal en bovenverdieping, kruis en preekgedeelte/podium), controle kachels, geluid testen (microfoons) en gebruiksklaar zetten, water klaarzetten voor de predikant en kaars aansteken;
- Bij gebruik beamer zorgen dat het scherm naar beneden is;
- Zorgen dat de kerkdeur 35 minuten voor aanvang dienst open is;
- Gastheer/-vrouw zijn bij de deur van de kerk/ontvangst kerkgangers;
- Bij ongewone voorvallen de leiding nemen en mensen om hulp vragen;
- Sleutel kerk na afsluiten kerk terug in het codekastje.



Anmelden en/of verdere informatie bij koster Aaltje Klijnstra, tel. 06-28756040

Het is niet moeilijk.

Heer, help ons helpen met dit ini-mini-taakje in Uw wijngaard.

Het talent om te helpen hebben we toch allemaal gekregen?



Vacatures kerkenraad

- 2 kerkrentmeesters
- 3 diakenen

De protestantse gemeente De Tjongervallei doet een dringend beroep op al haar leden om al deze vacatures te kunnen invullen.

Kent u iemand die misschien wel geknipt is voor één van deze ambten, stuur uw suggestie dan naar de scriba: raterhaar@gmail.com of; Scriba PG De Tjongervallei
Stelle 21,
8414 PA Nieuwehorne

U mag ook uzelf voordragen.

'Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan.

Weet je wat? Ik ga het gewoon proberen, want we moeten het samen doen'...



MEDITATIE

Even afstand nemen

Lezen: Marcus 4: 1 -3

Dat is weleens nodig. Echt afstand nemen van al die dingen, die je zo in beslag kunnen nemen.

Maar ik moet eerlijk zeggen: in de praktijk vind ik dat best lastig.

Moet ik bijvoorbeeld tijdens mijn vakantie de mobiel thuis laten. Of moet ik die voor het grootste deel van de vakantie uitschakelen en af en toe eens kijken of er echt iets belangrijks is binnengekomen?

En toch, ik weet het heel goed: even afstand nemen is belangrijk.



Even afstand nemen.

Dat is ook weleens nodig om op andere manier tegen alles aan te kijken. Waar gaat het nou om in mijn leven? Wat is nou echt belangrijk? Even die helicopterview om misschien tot andere inzichten te komen.

Jezus deed dat Zelf ook.

Hij nam weleens afstand van de mensen. Als Hij op een gegeven moment omringd wordt door een enorme menigte, dan stapt Hij in een boot (Marcus 4).

Waarom doet Hij dat?

Is Hij bang voor die mensen? Nee.

Wil Hij zo snel mogelijk ergens anders zijn? Nee.

Maar moet je eens kijken, wat Hij doet. Hij stapt die boot in en dan gaat Hij vanaf die boot een verhaal vertellen over een zaaier. Een gelijkenis.

Daar zitten twee manieren in van afstand nemen. Hij gaat op een plek zitten, waar de mensen Hem niet meer kunnen aanraken. Nu even geen wonderen en genezingen. Nu alleen maar woorden. Een verhaal. Een gelijkenis.

En met zo'n gelijkenis schept Hij ook weer afstand. Want bij zo'n verhaal gaat het om meer dan alleen een mooi verhaal. Je moet er wel moeite voor doen, wil je zo'n verhaal kunnen begrijpen. Je moet heel, heel goed luisteren.

Jezus neemt afstand.

Hier is het niet voor zichzelf, maar dat doet Hij voor de mensen. Om de mensen te helpen om te luisteren. Echt te luisteren.

En wees eerlijk: wie heeft die hulp nou niet nodig? Misschien dat je in de vakantie of in de tijden dat je even afstand neemt van alles juist daar je gedachten over kunt laten gaan.

Wat heb ik nodig om echt te kunnen luisteren, naar Jezus aan Wie ik toch alles te danken heb?!



*Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist'ren.
In plaats van altijd maar weer
bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.*



Ds. Piet Hulshof

Het mooie van afstand nemen is dat het je dichterbij inzicht brengt...



GROET UIT JUBBEGA

In de zomervakantie zijn de diensten samen met Jubbega en kerken we een tijdje niet in Oudehorne maar in Nieuwehorne, Katlijk en Jubbega.

Bijzondere diensten

4 augustus - dienst in Katlijk met de Maaltijd van de Heer.

8 september - Huub Oosterhuisdienst. Deze dienst wordt voorbereid met gemeenteleden. Hebt u bepaalde Huub Oosterhuis liederen die u erg mooi vindt, of wilt u meedenken met deze dienst, neem dan contact op met ds. Dingena Hasper, tel. 06-44199474.

Jeugdwerker

Er is een eerste bijeenkomst geweest met de leden van de commissie, die een jongerenwerker gaan beroepen en we hopen binnenkort een gesprek te hebben met een mogelijke kandidaat. Er wordt gezocht naar iemand die dicht bij de jongeren staat, een verbindende rol kan spelen tussen de gemeentes van de Tjongervallei en Jubbega en wellicht ook andere gemeentes in de omgeving, maar ook het belang ziet van de verbinding tussen de generaties. En we hopen dat hij of zij ook jeugddiensten kan organiseren en leiden. Wordt vervolgd!

Van uw predikant

In de zomertijd is er weer wat meer tijd voor bezoekjes, daar ben ik erg blij om! Ik vind het heel fijn dat steeds vaker diegenen onder u die bezoek willen hebben (of weten van iemand voor wie dat geldt) mij dat rechtstreeks laten weten. Dat helpt mij enorm! U bent samen ook voor mij de ogen en oren van de gemeente. Dus niet wachten: wilt u bezoek van uw predikant? Kent u iemand die bezoek zou willen? Laat het mij weten. Mijn nummer: 06-44199474 bellen of appen kan beide. Mail kan ook: domineedingena@gmail.com.

Mijn vaste vrije dag is dinsdag, dan ben ik alleen bereikbaar voor noodgevallen. Appen kan uiteraard altijd, al zal ik op dinsdag niet meteen reageren.

Omtinken

Dhr. Ids Klompmaker is, na nog een tijdje thuis te zijn geweest in afwachting van een permanente plek, eind juni verhuisd naar Marijkehiem, Jan Mankeslaan 15, 8442 HK Heerenveen, afd. Iris kamer E9. We wensen hem toe dat hij zich daar gauw thuis mag voelen en een heel goede tijd mag hebben!

Dhr. Altena uit Katlijk is sinds 2 mei jl. in Burgum opgenomen geweest voor revalidatie; hij is alweer geruime tijd thuis, uiteindelijk toch de beste plek als het kan. Lopen gaat niet meer, maar hij kan zich prima redden met de hulp die er is. Fijn dat u weer thuis bent!

Mevr. Marijke Kramer uit Oudehorne heeft een nare val gemaakt eind mei. Na een operatie aan haar knie herstelt ze nu goed maar het gaat met ups en downs. Sterkte Marijke, we hopen je binnenkort weer volop achter de kinderwagens te zien lopen!

Mevr. Anneke van der Bijl uit Oudehorne is getroffen door een herseninfarct en verblijft in het ziekenhuis in Heerenveen. We wensen haar veel sterkte en Gods zegen toe.

Uit het Glazen Huis

De drie weken vakantie zijn alweer voorbij, een paar weken afstand nemen van het werk was voor ons allebei even heel fijn. In de vakantie zijn we thuis gebleven, onze Labrador Pippin was zijn laatste fase in gegaan en we hebben nog even veel tijd met hem kunnen doorbrengen en afscheid kunnen nemen.

Het is stil nu, geen hond meer die altijd op de verkeerde plek lag op het verkeerde moment, die er voor zorgde dat we toch gingen wandelen, ook al regende het een beetje, die altijd blij was als we thuis waren, die mij geregeld even kwam ophalen als ik achter mijn computer zat... Het is goed zo, maar ook verdrietig. Tussen de bedrijven door hebben we wel wat uitstapjes gemaakt en vrienden opgezocht, het is fijn om daar weer even tijd voor te hebben. Intussen zijn we weer volop aan het werk en dat is ook heel fijn. Zeker met het prachtige weer van de afgelopen tijd. Met de jongste zoon gaat het steeds beter, daar zijn we heel blij mee. Nog een paar dagen en dat wordt de oudste kleindochter alweer 8.

En aan het einde van deze maand kom onze zoon Jorrit thuis uit Australië...

We hebben veel om naar uit te kijken!

Een hartelijke groet van ons beiden,

Dingena Hasper



VAN DE DIACONIE

Verantwoording collecten

Komende collecten

14 juli - collecte tijdens de dienst is voor het Lichtpunt Kollumerzwaag

Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) is een stichting die voortkomt uit een particulier initiatief van burgers die begaan waren met het lot van dak- en thuislozen. De visie van het Lichtpunt is gebaseerd op christelijke waarden met een sterke christelijke identiteit. Geloof, hoop en liefde zijn centrale waarden van waaruit we onze kwetsbare medemens ten dienste willen zijn, vanuit de opvang maar ook tijdens ontmoeting. Wij zien mensen als waardevol. Dit komt tot uiting wanneer wij onze verantwoordelijkheid nemen in het zorg dragen voor elkaar en de wereld om ons heen. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen gaven en talenten.

Het bieden van een warme en veilige setting aan mensen in nood en daarbij actief meedenken om het eigen leven weer op de rails te krijgen is één van de pijlers. Wij willen graag volgens de Bijbelse richtlijnen leven en dit komt tot uiting in hoe wij met elkaar omgaan.

21 juli - gezamenlijke dienst in Jubbega

28 juli - collecte tijdens de dienst is voor de zendingscommissie

Vandaag is de collecte bestemd voor de zendingscommissie van onze eigen gemeente PG De Tjongervallei.

4 augustus - Viering Heilig Avondmaal - collecte tijdens de dienst is voor "Hart in Friesland"

Misschien bent u er wel eens geweest, die hele grote kringloopwinkel in Drachten van Hart in Friesland. De kringloop Hart in Friesland en de Stichting Hart in Friesland zijn twee aparte identiteiten maar zijn onder huwelijkse voorwaarden met elkaar verbonden. De winkel kan niet zonder de stichting en de stichting kan niet zonder de winkel. De stichting zet zich in voor groepen mensen met een beperking en biedt financiële ondersteuning op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Ook bieden wij topsporters met een beperking een financiële ondersteuning bij de aanschaf van aangepaste sportmiddelen. Naast het ondersteunen van de mensen met een beperking richt de stichting zich op lokale ouderen en werken we samen met verschillende stichtingen en verenigingen met een soortgelijke doelstelling. Samen maken we de wereld hierdoor net een beetje mooier. Vanuit de stichting werken er in de winkel dan ook voornamelijk vrijwilligers, deze vrijwilligers zijn via integratietrajecten, uit eigen beweging of via derden bij de stichting betrokken geraakt en werken nu met veel plezier aan verschillende projecten! Heel hartelijk aanbevolen!

11 augustus - collecte tijdens de dienst is voor algemene diaconale doeleinden

18 augustus - gezamenlijke dienst in Jubbega

25 augustus - collecte tijdens de dienst is voor het Liliane Fonds

Het Liliane fonds strijdt voor gelijke rechten en kansen voor kinderen met een handicap. Acht van de tien kinderen met een handicap leven in de armste delen van de wereld. Vaak geeft hun omgeving ze geen eerlijke kans om zich volwaardig te ontwikkelen, naar school te gaan en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Samen met organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen. Daar mogen we geen tijd bij verliezen. Want hoe eerder een kind steun op maat krijgt, hoe groter diens kans op een volwaardig leven!

1 september - collecte tijdens de dienst is voor het leger des Heils



Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Wat doet het Leger des Heils? Heel veel! Denk aan professionele zorg, buurtwerk, internationale ontwikkelingssamenwerking, tweedehands kleding inzamelen en weggeven of verkopen. Een prachtig collectiedoel!

8 september - collecte tijdens de dienst is voor Dorcas

Zomaar een verhaal op de website

Vitoria uit Mozambique moest dagelijks vier kilometer lopen voor water. De aanleg van het watersysteem zorgde niet alleen voor schoon drinkwater voor de Mozambikaanse Vitoria (29) en haar gezin. Het gaf haar ook meer tijd én het versterkte haar zelfvertrouwen en haar positie in de gemeenschap. “Met mijn man en twee zoons woon ik in de regio Nhamatanda, in het midden van Mozambique. Ik heb geen baan en zorg voor het huishouden en voor onze twee kinderen. Voor water moest ik elke dag twee kilometer heen én twee kilometer teruglopen. Dat was zwaar en kostte veel tijd”, vertelt Vitoria.

Dicht bij haar huis legde Dorcas een nieuw watertappunt aan. Vitoria was nieuwsgierig en stapte af op de medewerkers van Dorcas. Zo raakte ze steeds meer betrokken bij het waterproject. Ze volgde een training over de werking van het systeem en hoe je het goed moest gebruiken. Deze kennis deelde Vitoria vervolgens weer met de mensen uit haar gemeenschap.

‘Ik ben blij met het schone drinkwater, want nu hoef ik niet meer elke dag zo ver te lopen. Maar ook de training heeft een positieve invloed op mijn leven. Het was goed voor mijn zelfvertrouwen. Door de kennis die ik heb, word ik door de gemeenschap gerespecteerd. Ik voel mij hierdoor waardevol en durf nu ook meer te zeggen tijdens sociale bijeenkomsten in ons dorp’.



Deze en alle bovenstaande collectes heel hartelijk aanbevolen!



Zending over grenzen

Gezinnen uit elkaar in Oekraïne

Maandenlang leefde Lyudmyla met haar gezin in de kelder van hun huis in Marioepol, wachtend op het einde van de oorlogsgevechten. Marioepol veranderde van een levendige stad in een kapotgeschoten begraafplaats. Toen de Russen de stad binnendrongen, is Lyudmyla met haar kinderen gevlucht naar het noordwesten van Oekraïne. Lyudmyla's man moest het leger in, waardoor het gezin van elkaar gescheiden werd. Lyudmyla verzucht: "Door onze traumatische ervaringen is er iets in ons voorgoed veranderd. Mijn zoons hebben dingen gezien die kinderen nooit zouden moeten zien. Ik ben continu bang, ook voor de toekomst."

Dringend hulp nodig

Oekraïne verkeert al meer dan twee jaar in grote problemen vanwege de oorlog. Het land ligt in puin en huizen zijn verwoest. Mensen zijn gedood, gewond, gevlucht en getraumatiseerd. Mensen leven nog altijd in angst en onzekerheid, want de oorlog lijkt nog lang niet ten einde. De meeste mannen zitten momenteel in het leger. Hierdoor zijn veel vrouwen, net als Lyudmyla, met alleen hun kinderen gevlucht. Zij staan er nu alleen voor. Vanwege het gemis van hun man, de verwoestende werking van de oorlog en de zorg over hun kinderen, hebben deze gezinnen dringend hulp nodig. Hun toekomst is volledig verwoest en er is weinig hoop op verbetering. Zonder hulp komen zij er niet bovenop. U kunt gezinnen als dat van Lyudmyla helpen.

Bied een uitweg

Door een gezin in Oekraïne te sponsoren, biedt u mensen een uitweg uit deze verschrikkelijke situatie. Met uw steun krijgen gezinnen materiële hulp, bestaande uit voedselpakketten, verzorgingsartikelen en kleding, maar ook emotionele hulp bij hun traumaverwerking en geestelijke steun door lokale gezinscoaches. Als sponsor verbindt u zich aan een gezin zodat ze niet alleen op de korte, maar juist op de lange termijn begeleid worden. Op die manier helpt u een gezin en maakt u een groot verschil in deze hopeloze situatie. Door uw betrokkenheid biedt u mensen weer toekomstperspectief en weten zij dat ze er niet alleen voor staan.

Neem voor meer info contact met ons op:

E: sponsoring@zendingovergrenzen.nl

www.zendingovergrenzen.nl

De kracht van Zomerkampen

Voor veel kinderen in Oost-Europa is het leven ongelooflijk zwaar. Opgroeien in armoede betekent voor veel kinderen dat ze snel volwassen moeten worden, thuis verantwoordelijkheden op zich moeten nemen, geen tijd krijgen voor school of spelen en te maken hebben met spanningen thuis. Op onze Zomerkampen beleven kwetsbare kinderen een zorgeloze week, waar ze kunnen ontspannen, plezier maken met andere kinderen, nieuwe vaardigheden leren en mooie herinneringen maken.

Gevoel van acceptatie

Tsvetomila (11 jaar) uit Bulgarije groeide op in armoede zonder biologische ouders. Onlangs overleed ook haar adoptiemoeder na een lang ziekbed. Overmand door verdriet raakte ze helemaal in zichzelf gekeerd. Afgelopen zomer verscheen er toch weer een lach op haar gezicht. Op ons zomerkamp kon ze door de positieve sfeer haar verdriet even opzij zetten. Tsvetomila vertelt: "Hier komen kinderen die ook een ouder verloren hebben en in armoede leven. Ik praatte er met hen over en zij snappen mij. Toen ik daar tussen mijn nieuwe vrienden zat, voelde ik me op mijn gemak en geaccepteerd. Ik ben niet de enige en ik merkte dat hier mensen zijn die om mij geven."



Zorgeloos 'kind' zijn

Om kinderen voor even uit armoede, zorgen en - in het geval van Oekraïne - uit de oorlog te halen, nodigen we duizenden kwetsbare kinderen uit voor een van onze Zomerkampen in de landen waar we werken. Naast lekker eten, verhalen uit de Bijbel, knutselactiviteiten en spelletjes, krijgen kinderen alle liefde en aandacht die ze nodig hebben op onze Zomerkampen. Een week lang kunnen ze zorgeloos 'kind' zijn en plezier maken. Het maakt een wereld van verschil in het leven van deze kwetsbare kinderen en werkt zelfs door in hun thuissituaties. Bezorg kinderen als Tsvetomila ook een onvergetelijke week en doneer aan onze Zomerkampen op: zog.nl/zomerkamp24oh

Steun krijgt vervolg op Naschoolse Zorg

Een week lang Zomerkamp is een lichtpuntje en biedt een kind de mogelijkheid om te ontspannen en plezier te maken. Maar een jaar duurt lang en ook dan zijn kwetsbare kinderen gebaat bij goede zorg en liefdevolle aandacht. Daarom is er voor veel kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Naschoolse Zorg van Zending over Grenzen. Hier krijgen kinderen na schooltijd huiswerkbegeleiding, extra zorg en aandacht, een maaltijd en is er tijd voor sport en spel. Wilt u ook bijdragen aan Naschoolse Zorg? Dat kan via: zog.nl/naschoolse24oh

Over Zending over Grenzen

Zending over Grenzen is een hulporganisatie, die kansarme mensen in Oost-Europa helpt te overleven en een beter bestaan op te bouwen. De hulp die we bieden is praktisch én persoonlijk. Onze lokale medewerkers en vrijwilligers gaan vanuit hun christelijke motivatie bij de mensen langs om hulpgoederen te brengen, sociaal-emotionele steun te verlenen en hen te vertellen over God. Daarnaast bieden we vakopleidingen, trainingen, machines en andere hulpmiddelen aan om zelfredzaam te worden. Op die manier helpen we hen om uit de armoede te stappen.

Barmhartige God,

Uw Zoon Jezus heeft ons geleerd
onze vijanden lief te hebben,
geen kwaad met kwaad te vergelden,
en de weg van vergeving te gaan.

Wij bidden voor het Midden-Oosten:
smelt de harten van leiders en strijders,
zodat haat plaats maakt voor vertrouwen,
en wraak voor samenwerking en zorg.



Wij bidden voor onschuldige slachtoffers,
om troost voor wie geliefden verloren,
heling en kracht voor wie gewond raakte,
voedsel en beschutting voor de ontheemden.

Wij bidden: maak Uw beloften van vrede waar,
zodat een nieuw hoofdstuk kan beginnen,
waarin ruimte is voor de verhalen van allen
en allen Uw gaven delen in eenvoud en vreugde.

Gebed voor het Midden-Oosten
Ingestuurd door Erica Schaper



VAN DE KERKENRAAD

Conceptverslag gemeenteavond 12 juni 2024

Aantal aanwezigen: 40

Voorzitter: Meine Scheweer

Scriba: Reinoud ter Haar

Predikant: Dingena Hasper

1. welkom & opening

Meine heet iedereen welkom. Om het voor iedereen verstaanbaar te maken houdt de voorzitter zich aan het Nederlands.

De agenda lopen we langs met de PowerPoint, u heeft het kunnen lezen in de nieuwsbrief en in het kerkblad.

Opening door Dingena: Wie inspireert jou? 2 Timoteus 3-14 Houd vast aan het geloof Spiegelverhaal van Corrie ten Boom; het bruine flesje.

Dingena sluit de opening met gebed.

2. Mededelingen, voortgang samengaan

Het verslag van de vorige gemeenteavond wordt voorgelezen door Meine.

Gemeente gaat akkoord met het verslag, zoals het is voorgelezen.

Voortgang Samengaan

– financiële stukken zijn ingeleverd en moeten van KKA nog naar de Classis. Het meerjarenplan moet nog worden aangeleverd.

– begin september vergadert het breed moderamen van de Classis en na voorlopige goedkeuring kunnen we dan een advertentie zetten.

– als daarop geen bezwaren komen, kunnen we de handtekeningen bij de notaris zetten rond het startweekend begin oktober.

3. Vrijwilligers zijn goud waard!

Wat gebeurt er allemaal in onze gemeente? Pastoraat, diaconaat, beheer van goederen en gebouwen, communicatie, ondersteuning/hand- en spandiensten, kerkdiensten. Dingena beschrijft wat er op al die gebieden aan vrijwilligerswerk wordt verzet. Toevoeging onder Beheer, Beheer van de begraafplaatsen en de kerkelijke administratie. Ondanks dat er een hoop vrijwilligers zijn, zijn we nog steeds op zoek naar mensen. Actuele vacatures staan altijd in het kerkblad.

Klaas van der Tempel vraagt applaus voor al die vrijwilligers.

4. Pauze 20 minuten

5. Situatie van de Vallei, Bouwcommissie

Ane licht toe. Aanvulling op het beamen/streamen NH/Katlijk: Alleen in OH. Geen internet meer in NH in verband met de kosten (€ 70/maand). Er was al geen internet in kerk Katlijk.

Status van de Vallei is ernstig. Reactie van ouders van kinderen na de kinderkerk: mijn kind ruikt naar de Vallei. Ook de toiletten ruiken onfris.

Bouwfase 1 (kerkzaal) is klaar. Bouwfase 2 (Vallei) saneren en afbraak gang. Nieuwe toiletten, keuken en entree. Aanmelding voor bouwcommissie: 3 mensen tot nu toe, we hopen dat er meer bijkomen, dat is hard nodig.

Financiering: Kerkrentmeesters K/M: verkoop kerk en pastorie Mildam, kan daar naartoe. Margreet: inzet van de bouwcommissie is ook fysiek?

Ane: nee, alleen planmatig. Maar de professional die we inhuren voor het plan, wordt ook de uitvoerder. Deze professional is nog niet bekend, die wordt gekozen in overleg met de bouwcommissie.



6. Speerpunten

Eén van de dingen die een gemeente moet hebben is een beleidsplan.

SWAT analyse, sterke/zwakke punten, bedreigingen.

Margreet: kunnen we niet verder bouwen op het vorige beleidsplan, in plaats van nu opnieuw beginnen.

Meine: de bedoeling is om nu er samen over na te denken en te brainstormen.

Klaas: Er zijn ook al eerder ideeën verzameld over wat we willen met de gemeente en de gebouwen.

Meine: bouwstenen die eerder aangeleverd zijn gaan we zeker bekijken, maar sommige dingen zijn misschien niet meer haalbaar of moeten vernieuwd worden.

Er is sprake van een nieuwe situatie; deels door Corona (kosten!), deels door de fusie van de twee gemeentes. Inventarisatie levert de volgende punten op:

Sterke punten

- vele vrijwilligers
- koffie drinken na de dienst
- opkomst op zondag
- kerkgebouw is toekomstbestendig.
- vorig jaar meer doopdiensten dan begrafenissen (Dingena)
- actieve kinderkring.

Zwakke punten

- kind/jeugddiensten, jeugdwerk
- bijgebouwen zijn een zwak punt
- gemiddelde leeftijd van aanwezigen hier is vrij hoog
- vergrijzing is niet toekomstbestendig

Anneke: wat is onze visie, zo na de fusie!

Ineke: waar is de jeugd, wordt er nog catechisatie gegeven?

Dingena: dat hoort inderdaad bij de zwakke punten, maar niet hopeloos.

Jan Gorter: is er al zicht op een jongerenwerker?

Dingena: we hadden contact met een jongerenwerker, maar die is afgehaakt door haar huidige werk.

Frans: verschilt deze gemeente met andere gemeenten?

Dingena: kan beter en slechter. In vergelijking met vergelijkbare gemeenten, is er reden om bij ons hoopvol te zijn, maar niet stil te gaan zitten.

Kansen

Multifunctionele kerkzaal bied veel mogelijkheden

Bijzondere diensten met enige regelmaat in het jaar (1x/kwartaal?)

(Taakgroep Vieren is daar druk mee bezig)

De kerkenraad zal dit meenemen in het concept beleidsplan.

7. Rondvraag

Ane: november 2024 is het 100 jarig bestaan van het kerkgebouw in OH; na het startweekeinde een feestelijke periode. Is dat een leuk idee? Hier wordt heel positief op gereageerd.

Namens Erica Schaper: Koffie drinken na de dienst in NH weer in het Trefpunt?

De kerkenraad zal in de eerstvolgende vergadering (juli) ingaan op de punten van de rondvraag en daar via nieuwsbrief/kerkblad op reageren.

8. Sluiting & 3^e helft

André Troost gedicht/gebed

Reinoud ter Haar, scriba



VOETEN

VOETEN: Zacht en schattig, of hard en klaar voor actie?

"Beauty is in the eye of the beholder" is een bekende uitspraak in het Engels. In het Nederlands is het zoiets als "schoonheid is in het oog van de toeschouwer." Maar gaat dit zo ver dat het ook onze voeten omvat? Sommige voetjes zijn schattig, zoals kleine babyvoetjes. Maar schattige babyvoetjes blijven niet lang schattig. Al snel leren baby's lopen en dan moeten hun voeten wennen aan het proces van lopen, balans zien te vinden, en weer overeind klauteren als zij vallen. Babyvoetjes gaan van het dragen van gebreide sokjes naar het dragen van schoenen. Ja, zelfs klompen!



We kennen allemaal mensen van wie de voeten zijn verzorgd door een professional. Ze kunnen alle schoenen dragen die ze willen, terwijl anderen schoenen moeten kiezen die ondersteuning en comfort bieden in plaats van een mooi uiterlijk. Sommige mensen dragen pantoffels elke dag, de hele dag. Niet zo goed voor de voeten, lijkt mij. Oh, en heb je de enorme keuze aan voetverzorgingsproducten in onze lokale drogisterijen gezien? Het is niet *alleen* een industrie die vrouwen aanspreekt. Mannen willen ook vrij zijn van eelt en lelijke nagels.

We verwennen allemaal onze voeten tot op zekere hoogte, met crèmes en scrubs, en wie weet wat. De 'doe-het-zelvers' onder ons investeren in speciale nagelknippers, inlegzolen en verbandmiddelen. Dr. Scholl is wereldwijd big business.

In Bijbelse tijden hadden de voeten van mensen het zwaar. Ze liepen overal en hun voeten zagen nooit de binnenkant van een spa of een nagelsalon. Romeinse wegen waren misschien perfect aangelegd, maar de meeste mensen namen landelijke onverharde paden om van de ene plaats naar de andere te komen. Ook al droegen ze sandalen, hun voeten zullen vies, pijnlijk en moe zijn geweest, met gebarsten hielen en wie weet wat nog meer. Nergens in de Bijbel zien we dat voeten werden beoordeeld op hun uiterlijk, maar we lezen wel, dat *mooie voeten een mooie boodschap* brachten. Het idee van 'mooie voeten' wordt als metafoor (beeldspraak m.b.t. een vergelijking) gebruikt.

In Jesaja 52:7 lezen we: 'Hoe **mooi** op de bergen zijn **de voeten** van hen die goed nieuws brengen, die vrede verkondigen, die goede tijdingen brengen, die redding verkondigen, die tot Sion zeggen: 'Uw God regeert!' (in het Oude T. werd het woord 'voeten' vaak gebruikt om de richting of het pad aan te duiden dat iemand in het leven koos, om rechtvaardig te leven of niet). In het Nieuwe Testament wordt dit vers uit Jesaja ook geciteerd. Want in Romeinen 10:13-15 lezen we: "Iedereen die de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Hoe kunnen ze dan een beroep doen op degene in wie ze niet hebben geloofd? En hoe kunnen zij geloven in degene van wie zij niet hebben gehoord? En hoe kunnen zij horen, tenzij iemand tot hen predikt? En hoe kan iemand prediken als hij niet gezond is? Hoe **mooi** zijn **de voeten** van hen die goed nieuws brengen, zoals geschreven staat!"

Interessant dat zowel het O.T. als het N.T. een *standaard* hadden voor 'mooie voeten', dat wil zeggen - het brengen van een mooie boodschap. Hoe is het vandaag de dag? Brengen **mooie voeten** nog steeds een mooie boodschap aan mensen die wanhopig op zoek zijn naar hoop, geruststelling, verfrissing, vergeving of een leven gezegend met genade en vrede? Als Paulus het over mooie voeten heeft, denkt hij niet aan mensen die onlangs bij een pedicure zijn geweest. De Bijbel geeft geen commentaar op mensen met uiterlijk mooie voeten, maar prijst juist degenen die door het Goede Nieuws worden geleid om het met anderen te delen.



Ik wil dat soort mooie voeten voor de Heer hebben. Het is niet beperkt tot predikanten en evangelisten, of mensen die op de loonlijst van een bepaalde kerk staan.

Elke christen is geroepen om de opdracht van Mattheüs 28:16-20 te vervullen.

Als je dit vers niet kent, zoek het dan op en lees het!



Helaas, tegenwoordig wordt praten over ons geloof vaak gezien als 'politiek incorrect' of hinderlijk, zowel door christenen als niet-christenen. Paulus zei in Romeinen 10 dat, als mensen de naam van de Heer willen aanroepen, de boodschap gezonden, gehoord en geloofd moet worden. Het *zenden* van de boodschap is Gods zorg. Hij heeft dat gedaan in Zijn Zoon, maar het *vertellen* van de boodschap is onze zorg, onze verantwoordelijkheid.

Het is triest dat we niet weten hoe wij ook mooie voeten voor de Heer kunnen hebben, om bereid te zijn en in staat zijn om te vertellen wat Hij voor ons gedaan heeft. Sommigen van ons hebben nog steeds zachte, knuffelige babyvoetjes, geestelijk gesproken. Wij hebben niet geleerd om in geloof naar buiten te treden, of voor onze 'voeten' te zorgen, in spirituele zin. Veel christenen besteden meer tijd en aandacht aan hun fysieke voeten dan aan hun geestelijke voeten. Laat mij u/jou van één ding verzekeren: Dr. Scholl heeft alles in huis wat je nodig hebt voor je fysieke voeten,



maar de Heer heeft je alles al gegeven wat nodig is voor je geestelijke voeten:

Zijn Woord!

Dat is een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad (Psalm 119:105).

Iemand zei ooit dat er twee redenen zijn waarom mensen geen christen worden.

De ene reden is omdat ze **nog nooit** een christen hebben ontmoet, en de andere reden is omdat ze **wel** een christen hebben ontmoet. Au!! Jezus zei eens tegen iemand: "Zorg ervoor dat je het aan niemand vertelt (Mattheüs 8:4)" en te veel christenen doen dat nog steeds en graag! Hoe kan dit? De wereld heeft zo'n grote behoefte aan Christus, en wij die in Hem geloven, hebben juist een grote Christus voor die behoefte.

Heb je ooit aan je eigen voeten gedacht? ☺ Zijn ze mooi voor de Heer, dragen ze Zijn boodschap overal uit? Of blijven je voeten en het Goede Nieuws comfortabel thuis? Het is begrijpelijk dat sommige christenen niet over hun geloof praten en dat ook niet willen doen **omdat** ze niet weten *hóe*. Dat hoeft niet zo te zijn. Het **is** mogelijk om zekerheid en vertrouwen in je geloof te hebben. Zullen we het hier eens over hebben? Jezus is mijn favoriete onderwerp. Ik praat graag over Hem, en ik zou het fijn vinden om anderen te ondersteunen in hun 'voetenzorg,' om ook vrij en enthousiast over Hem te praten. Voel je vrij om hierover contact met mij op te nemen.

Anneke van der Tempel



VAN TAAKGROEP VIEREN

Hier weer even een berichtje van uw Taakgroep Vieren.
Er is weer van alles besproken.

Bijvoorbeeld bijzondere diensten voor dit en volgend jaar.
Zonder al te veel te verklappen noem ik :
Manna,
de groep Puzzel,
het startweekend in oktober,
de tuindienst op 7 juli,
een Huub Oosterhuis dienst.

Bij ons te gast was Amarins van der Wier. Misschien wil zij nieuw taakgroeplid worden.
Anneke van der Tempel heeft besloten te stoppen. Zij krijgt bezoek en een bloemetje.
Dank voor je bijdrage Anneke!

Wij als taakgroep wensen u allen een goede zomer!

Ik voel de winden Gods vandaag:
vandaag hijs ik het zeil.
Gehavend is 't en zwaar van schuim,
maar 'k hijs en hoop op heil!

Want Christus zelf, als stille gast
reist in mijn scheepje mee.
Op Zijn bevel durf 'k uit te gaan
op wilde hoge zee!

De tranen die ik heb geweend,
zijn door Gods wind gedroogd.
Ik denk niet meer aan wat voorheen
vergeefs ik heb gepoogd.

Maar met vernieuwde levensmoed
neem ik een vast besluit:
Ik voel de winden Gods vandaag
en zeil de haven uit!

Namens Taakgroep Vieren,
Kees de Haan



Maar ook Jezus is aan boord, met Zijn woord, met Zijn woord





ONE – BONO/U2

'Vrienden, als iemand op een misstap betrapt wordt, moeten jullie die de Geest hebben ontvangen, zo iemand in een geest van zachtmoedigheid corrigeren. Pas op, je kunt zelf ook in verleiding komen. Help elkaar deze lasten te dragen. Zo zullen jullie de wet van Christus vervullen.'

– Galaten 6:1,2 –

'One' was een single van het U2-album *Achtung Baby* uit 1991 en het bleek een nummer dat lang bleef doorzingen in optredens van U2. Er waren covers, en Johnny Cash maakte één van de mooiste. De uitvoering waar ik zelf graag naar luister, is een akoestische live-opname van een mengsel van U2 en R.E.M., onder de naam Automatic Baby, uit een optreden voor Bill Clinton in 1997, waarin Michael Stipe, de zanger van R.E.M., de zang voor zijn rekening neemt. Een ballade van liefde waarvoor Bono de tekst schreef.

Eén. Eén liefde, één leven. Maar ook daarvoor heb je twee mensen nodig die het delen. Er speelt verdriet op de achtergrond. Een huwelijks crisis, een geloofscrisis, of stond U2 op springen? Zelf refereert Bono aan de val van de Muur in 1989. Je kunt er zoveel kanten mee uit. De eerste zin:

'Is it getting better, or do you feel the same?'

Aan liefde moet je werken, zegt Bono. Anders vertrekt de liefde en blijf je alleen achter.

'Well it's too late tonight, to drag the past into the light.'

We zijn samen één maar we zijn niet hetzelfde, we moeten elkaar dragen...

Het klinkt religieus en Bono stelt een paar vragen over die relatie van mens tot mens:

'Have you come here for forgiveness, have you come to raise the dead?'

'Have you come here to play Jesus to the lepers in your head?'

Hoe ligt de relatie tussen twee mensen? Wil je de onderliggende partij zijn, smekend om vergeving, of kom je vanuit je hoge toren voor Jezus spelen? Je zegt dat liefde een tempel is, en je vraagt me binnen te komen maar dan wel als een zondaar, kruipend, liefde is een vorm van pijn geworden. Het lied eindigt zonder oplossing: één liefde, één bloed, één leven.

'You've got to do what you should...'

en ook daarin klinken woorden uit het evangelie door, woorden van Jezus aan Judas, liefde en haat, verbondenheid en vervreemding, ze gaan hand in hand. We hebben maar één leven, samen als broers en zussen, één leven samen, maar we zijn niet hetzelfde, we moeten elkaar dragen.

Ach, zei Paulus het niet? Draagt elkanders lasten. Omdat de gemeente één is in Christus. Een eenheid waar liefde, bloed en leven een belangrijke rol spelen.

Uit: 'Stamelend Halleluja'

Door: Albert Ferwerda



*Lied 'One' beluisteren?
Scan de QR code*



MEER NIEUWS UIT ONZE GEMEENTE

Dankbetuiging

De afgelopen periode hebben wij mogen ervaren dat velen met ons hebben meegeleefd, voor en na het overlijden van mijn lieve man, vader en (over)grootvader

HERMAN BREDEWOUT

De overweldigende belangstelling, kaarten, bloemen en andere blijken van medeleven die wij mochten ontvangen, hebben ons heel goed gedaan.

Dank jullie wel!

Jennie Bredewout-Visser
kinderen en (achter)kleinkinderen

Zelfgemaakte kaarten

Ik was erg verrast dat ik in de maand mei € 15 kon overmaken naar Simavi.

Namens Simavi hartelijk bedankt!

Afgelopen week heb ik weer een aantal nieuwe kaarten in de kaartenbak gedaan en ook in mijn huis staat er een bak met kaarten voor de verkoop t.b.v. het goede doel.

Ik ben op dinsdag en donderdag morgen thuis, dus wip gerust eens langs.

Als u een bepaalde wens heeft m.b.t. bijvoorbeeld een leeftijd of een persoonlijke foto, dat kan ik ook maken of iets anders, dat kan ik altijd met u overleggen.

BeaCrea kaarten, Erica schaper
De Winkelman 17, Nieuwehorne

Wijknieuws

Positief en dankbaar nieuws uit wijk 6 en 7



Tienke ten Hoeve is heel wat jaren contactpersoon geweest in Katlijk/Mildam.

Met haar bezoekjes en kaarten (die haar man nog had gemaakt) wist zij heel wat mensen te bemoedigen. Ook mij. Tienke, nogmaals bedankt voor al jouw jaren van inzet in deze wijken.

Wat mij zeer verheugde en waar ik dankbaar voor ben, is dat twee andere gemeenteleden ons team komen versterken. Dit zijn Els Rozema, die de wijk van Tienke overneemt en Jan Uiterwijk, die mijn wijk overneemt. Zo zijn we dan compleet met Tineke Mevius, Ineke Koehoorn en Ellie Jongsma.

Yvonne Brouwer, Wijk 6,7



Impressie tentdienst Hoornsterzwaag

Tijdens deze dienst op 23 juni jl., konden we een kleine 70 mensen uit de oosthoekgemeenten verwelkomen. We mogen terugkijken op een fijne, inspirerende "Roept U maar" zangdienst met spontane momenten. Uit zo'n 28 ingezonden liederen is een keuze gemaakt. De Nederlandse, Engelse en Friese liederen hebben we met de hele gemeente gezongen, afgewisseld met zang van Luuk Wink, die ook de liederen begeleidde op de piano, Nynke en Sjoerd.

Ds. Dirk Wams omlijstte de liederen met eigen ervaringen en hoopvolle woorden. Ook konden de mensen, die liederen ingezonden hadden, vertellen waarom een lied hen raakte. Tussendoor hebben de kinderen van de KinderKring bijbelgedeeltes uitgebeeld, waarbij de gemeente dat mocht raden, en hebben we met elkaar 'soep gemaakt' naar aanleiding van het verhaal van de soepsteen.

Wij, als commissie, willen iedereen die mee heeft gewerkt aan de tentdienst hartelijk bedanken!



Update Nafthali

Bij deze willen we u graag op de hoogte brengen van de vorderingen van de reconstructie van het kerkje Nafthali. Het was namelijk de bedoeling om de bouw te starten op 1 juni jl. en een kijkochtend te organiseren op 20 juli. Helaas zijn we nog niet gestart met de bouw omdat er vanuit de gemeente Heerenveen om aanvullende informatie is gevraagd. Voor het verstrekken van de vergunning is een krachtenberekening van het kerkje nodig. Dit moet eerst worden afgerond (eventuele bouwwijzigingen kunnen dan nog makkelijk worden doorgevoerd) en daarna gaan we los. Dus na de zomer hebben we vast meer nieuws. Het is echter hierdoor niet mogelijk om september 2024 het kerkje voor het Flaeijfeest klaar te hebben, dit wordt 2025. Maar we gaan vol enthousiasme door!

Er zijn vrijwilligers gevonden die al wilden koffie zetten en dames die zich met de inrichting willen bezig houden. Daar zijn we heel blij om ... dus houd allen het enthousiasme nog even vast en dan kunnen we over een paar maanden los!

Het is erg leuk dat in de zomer, tijdens Tsjerkepaad, in de kerk van Nieuwehorne een uitstalling van Nafthali is te zien. Zeker de moeite waard om even te gaan kijken en eventueel kunt u daar ook het trapharmonium uitproberen 😊.



Het genot van het ochtendlicht

'Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien! Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. De toekomst is niets dan leegte.'

– Prediker 11:7,8 –

Voor de Prediker, hoorden we, zijn er in het leven geen garanties. Toch is dat voor hem geen reden om bij voorbaat te gaan somberen: dat het vandaag wel goed kan gaan, maar morgen zomaar anders kan zijn. Leef liever in het heden, spoort hij aan. Schijnt vandaag de zon, geniet daar dan van. Dwaas is het om op zo'n moment al te gaan denken dat het zo niet blijven zal. Net zo dwaas, dacht ik, als op een zonnige dag alvast een regenjas aan te trekken omdat het weer morgen of overmorgen weleens zou kunnen omslaan. Geniet van het moment, van elke morgen dat het licht je toelicht. Want, zo voegt hij realistisch toe, de dagen van de duisternis van de dood zullen ontelbaar zijn, de toekomst is niets dan leegte. Daarom, ook als je lang leeft, laat geen dag verloren gaan. Geniet van wat elke dag je heeft te geven.

Gaat het over dat genieten, dan zet de Prediker eenvoudig in bij het begin van elke nieuwe dag en zegt: Het licht is een genot. Een herkenbare ervaring. De eerste ochtendschemering blijft verrassen na het donker van de nacht. Terwijl de hemel lichter wordt, krijgt alles weer kleur en glans. Gewekt door de zonnestrallen wrijven wij onze ogen uit. Die stalen voelen weldadig aan, geven zin om op te staan en vrolijk de nieuwe dag in te gaan. Het is zo waar als wat: het vroege morgenlicht is puur genieten. Ik beseft dat dit nogal lyrisch klinkt en lang niet iedereen het zo ervaart. Dat ochtendlicht kan juist ook een inbreuk zijn op de zoete slaap waarin je even alle moeite vergat, zodat je alleen maar verzucht: 'Is het nu alweer dag?' de zwaarte van wat wacht valt als een last op je. Je laat de gordijnen liever nog even gesloten om de nacht wat te rekken. Voor mensen die depressief zijn, kan het zonlicht zelfs zo zeer doen aan hun ogen, letterlijk bijna, dat zij ze liever dichtknijpen dan opendoen. Laten we daar niet luchtig overheen praten met een 'Kom op, geniet lekker van het zonnetje!'. Nu worden we echter uitgenodigd om ons even mee te laten nemen door de verrukking van de Prediker. Juist op een zomerse dag kun je beleven wat hij hier vertolkt. Gewekt door het licht, stap je naar buiten en met je gezicht naar de zon laat je jezelf daardoor opwarmen in de koelte van de ochtend. Je wordt er spontaan vrolijk van. Voor mensen die dicht bij de natuur leven, is het licht van de opkomende zon elke ochtend een weerkerend genot. Iemand vertelde altijd vroeg uit de veren te zijn om dit maar niet te missen. Hij zei: Dit is mijn momentje! Voordat alles op gang komt, doe ik me tegoed aan dat eerste licht. Het maakt me stil tot God. Het laadt me op voor de hele dag.

Het licht is een genot. Het doet ook denken aan de eerste scheppingsdag. Is het niet veelzeggend dat Gods eerste scheppingswoord luidde: Laat er licht zijn! Daarmee doorbrak Hij het eeuwige duister van het heelal. Het was het eerste waarover Hij zich verheugde. Het licht beloofde leven. Elke volgende morgen ging Hij in dat licht aan het werk. Om met liefde en aandacht het ene na het andere tevoorschijn te roepen en tot leven te wekken. Ik las eens: God wordt elke morgen opnieuw blij van het licht dat Hij die eerste dag tevoorschijn riep. Hij krijgt er geen genoeg van. Want in dat licht kan al wat Hij schiep doorgroeien en verder openbloeien. Dat licht zet Hem ook als het ware steeds weer in beweging om ons op te zoeken met liefde en genade, zoals Jeremia dat zo prachtig verwoordde toen hij schreef: *'Zijn barmhartigheden hebben geen einde; zij zijn elke morgen nieuw'* (Klaagliederen 3:22b,23a, SV). Zo werkt Hij elke ochtend verder totdat de eeuwige morgen aanbreekt en in vervulling gaat wat Johannes zag:

'Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. (...) Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. (...) De stad heeft het licht van de zon en de maan niet meer nodig: over haar schijnt Gods luister en het Lam is haar licht. De volken zullen in haar licht leven' (Openbaring 21:1,2 en 23, 24a).

Dan en daar wordt meer dan ooit waar wat de Prediker schreef: Het licht is een genot. Het is een weldaad voor de ogen om de Zon te zien, de luister van God, het volle licht dat in Christus over ons opgaat. Apart genoeg zal dan voluit waar worden wat staat geschreven: we zullen zijn *'als het opgaan van de zon in haar kracht'* (Richteren 5:31b, HSV)

Uit: 'Peinzen met Prediker'
Door: Paul Visser

Ingestuurd door
Jettie Jongsma



Terugblik boottocht

Op woensdag 5 juni jl. organiseerde de diaconie Heerenveen weer ons jaarlijkse bootreisje.

We vertrokken om 9.30 uur. Na de vele regendagen was het gelukkig droog en het zonnetje scheen. We werden weer verwend met koffie/thee en cake erbij. Daarna genoten we volop van de muziek met Lammert Mink en Myriam Lindeman met de accordeon. Wie zin had zong mee met 'Het kleine café' en 'Droomland'. Mieke kwam langs met spelletjes, vier op een rij en woordzoeker. Om 11.30 uur waren we in Sneek, waar heerlijk eten aan boord kwam. Heleen Koekoek las uit de Bijbel en ging voor in gebed. Na het eten kon een wandeling worden gemaakt in Sneek en/of winkelen. Om 14.00 uur vertrokken we weer met pastor Marijke de Vries aan boord en voeren we terug. We voelden ons verbonden met elkaar door gesprek, samen eten en samen zingen. Om 16.30 uur genoten we nog van een heerlijk koffiebroodje bij de koffie. Het was een geweldige dag. Hopelijk tot volgend jaar op 11 juni.



Namens het College van Diakenen,
Marianne Kerkstra

Van de KinderKring

Juf Jeltje neemt afscheid van de KinderKring

Op 30 juni jl. namen we afscheid van Jeltje van Etten bij de Kinderkring. Na 23 jaar vol enthousiasme in het kinderwerk haar rol te hebben vervuld als leiding, toneelspeler, presentator, animator, spelleider, creatieve duizendpoot, tekstschrijver, oppas, verhalenverteller, organisator en lieve juf, is het tijd voor iets nieuws.

In Balk was Jeltje al betrokken bij de jeugd als voorzitter bij het CJV en toen zij begin 2000 in Oldeberkoop kwam wonen, startte ze snel bij de kindernevendienst in Oudehorne. Mee doen met de playbackshows, vaste presentator tijdens de Paas- en Adventsprojecten, projectliedjes voorspelen, begeleiden en zingen, vertellen van het vrije verhaal in een grote huiskamer stoel, (dans)spellen en originele manieren van uitleg; Jeltje is overal voor in! Haar rust, geduld, creativiteit en oog voor de kinderen zijn altijd aanwezig.

Jeltje heel erg bedankt voor alle jaren KINDERWERK! We gaan je missen!

En dan is het vakantie, vanaf zondag 1 september starten we weer. In de vakantie liggen bij de ingang van de kerk(en) puzzels, kleurplaten en viltstiften klaar voor de kinderen die meekomen naar de kerkdiensten.



Fotocollage afscheid KinderKring



De massa volgen

***'Ik probeer Gods wil te doen.
Als ik de mensen naar de mond zou praten,
zou ik geen dienaar van Christus zijn'***

– Galaten 1:10 Het Boek –

We hebben het allemaal wel eens gevoeld: groepsdruk. De druk die een groep op je kan uitoefenen om te doen wat iedereen doet en erbij te willen horen. Wij mensen zijn niet de enige levende wezens die er last van hebben, sommige diersoorten ook. Er zijn apensoorten in Zuid-Afrika die van voedsel veranderen als ze in aanraking komen met een nieuwe groep apen, ook al hebben we er eerder blijk van gegeven dat ze dat eten helemaal niet lusten.

In een school walvissen voor de kust van New England in Noord-Amerika sloeg één walvis met z'n staart op het water voordat hij vissen ging vangen. Spoedig deden alle walvissen hem na. Ook bruine ratten en chimpansees volgen de massa als ze naar een manier zoeken om een lekkernij te bemachtigen.

Het is heel normaal dat je erbij wilt horen. Dus het kan ook gewoon goed zijn om met de massa mee te doen. Maar soms gaat het niet. Bijvoorbeeld als je onder druk wordt gezet om iets te doen wat je helemaal niet wilt doen (en dan bedoel ik niet dat je moeder zegt dat je je kamer moet opruimen ;-p). Of als anderen je iets willen laten doen wat gewoon ronduit verkeerd of gevaarlijk is. Iemand uitlachen, pesten, drinken of drugs gebruiken. Soms moet je dan opstaan en gewoon duidelijk nee zeggen. Het belangrijkste is dat je Gods wil probeert te doen, niet de wil van je klasgenoten of teamgenoten. God wil vooral dat je op Jezus lijkt, niet op een leeftijdgenoot. En weet je, misschien doen anderen jou wel na als jij voor het goede kiest!

Wat geweldig!

Heb je wel eens het spelletje volg-de-leider gespeeld? Misschien wel maar vast niet met zoveel mensen als op 10 november 2015 gebeurde in Salt Lake City in Amerika! 768 mensen speelden mee. Ze moesten allemaal nadoen wat de voorste deed. Moet je je voorstellen dat je achteraan stond in de rij!



© Alejandro Avampini



'Lieve Here God, help mij om meer bezig te zijn met wat U wilt dan met wat anderen willen. Geef me de moed om U te gehoorzamen, ook als dat niet populair is'

Uit: 'Zo groot is God', door: Louie Giglio



De kerk in Nieuwehorne is elke zaterdagsmiddag open. Kom gerust voor een kop koffie/thee langs. Dat vinden de gastvrouwen/-heren erg gezellig.

Bijzonderheden:

In de kerk is een uitstalling te zien van foto 's en voorwerpen uit het voormalige kerk-, zondagsschool-, verenigingsgebouw Nafthali uit Oudehorne. Dit in het kader van de voorbereidingen van de bouw van een replica op het dorpsplein van het Flaeijelterrain. Voor bezoekers kan dit stukje dorpsgeschiedenis een mooie gelegenheid zijn om herinneringen op te halen en te delen.



Iedere zaterdag is er een muzikaal luistermoment.

Muzikale agenda:

- 6 juli: Compagnons Consort o.l.v. H. Louwring
- 13 juli: Doedelzakgroep "Applepie Pipers"
- 20 juli: Organist Henk van der Bij en Mient Veenstra Accordeon
- 27 juli: Organist Arnold Wiegiersma
- 3 aug.: Organist Arnold Wiegiersma
- 10 aug.: Organist Geartsje Nolles
- 17 aug.: Muziek op het podium van harpduo Froukje Sinnema en SonJa Hong
- 24 aug.: Organist Arnold Wiegiersma
- 31 aug.: Klarke de Jong Trekharmonica speler
- 7 sept.: Zanggroep Helicon Vegelinsoord
- 14 sept.: Organist Wilma Marico

Simmer yn 'e Wâlden

Op in moaie simmerdei
moarns ier en betiid
sjonge soargeleaze fûgels
in al-oanhâldend liet.

As by opkommende sinne
dauwe oer de fjilden leit
sprekt de natuer yn alle talen
rêst giet út fan bou en greid'.

De djipgriene beamwâl
lyk neist in hiel âlde wyk
rikt krekt út boppe de grize dauwe
en siket yn 'e romte syn ûntwyk.

Yn 'e fierte kraait in hoanne
in hin hat ek har aai al lein
en weidzjend fee fanút de greide
is al nei de melkstâl tein.

Fansels geane dan de tinzen
nei God de Skepper fan de wrâld
lof en tank, oan Him de eare
dy't it allegear yn hannen hâldt.



*Ut: 'De sirkelgong fan de tiid',
troch: Wieke de Boer - Hiemstra*



Van U is de aarde

Niet van mij is de aarde,
geen homp klei, of geestgrond,
zelfs een eenzame zandkorrel niet.

Niet van mij is de aarde,
geen mens, dier, plant of boom,
zelfs mijn huisdier is niet van mij.

Niet van mij is de aarde,
geen levende ziel behoort me toe,
zelfs mijn geliefde niet.



De aarde torst zoveel wij haar
te dragen geven.
Geen stem heeft zij,
om te zeggen: 'GENOEG!'

De aarde is des Heren,
van God in de hoge,
van God in ons midden,
alles wat zij draagt is van Hem.

Met eigen handen heeft U haar genomen
en vastgeschroefd met sterke bouten
op de pijlers in de zee.
U kon het doen,
want rein zijn Uw handen,
en zuiver is Uw hart.

De winden strelen haar op de adem van Uw Naam,
die waait als kilte uit het Noorden, droogte uit het Oosten,
warmte uit het Zuiden, vocht uit het Westen.

Heel de aarde omgeven door U,
heel de aarde gedragen door U.
En nog wordt Uw zuchten
om haar verwoesting niet gehoord!



Wie zal Uw hoogte beklimmen,
wie zal mogen staan in Uw heilige ruimte?
Schenk ons reine handen en een zuiver hart
om Uw aarde te behoeden.

Want van U is de aarde
en al wat zij draagt.

*Uit: 'Op vleugels van verwondering'
Door: Janneke Nijboer*



Contactadressen

Kerkenraad:

Voorzitter: Meine Scheweer
Scriba: Reinoud ter Haar
Ouderlingen: Roelof Porte (wijk 1)
Vacant (wijk 2)
Ineke van de Water (wijk 3)
Jelle Jongsma (wijk 4 en 5a)
Thea Hofman-van der Bijl (wijk 5b)
Yvonne Brouwer (K/M - wijk 6 en 7)

Jeugdouderling:

College van diakenen:

Diakenen: Pieter Schaper (voorzitter)
Jantine de Roos
Auke Koehoorn (K/M)
Marianne Kerkstra (K/M)

Vacant (3x)

College van kerkrentmeesters:

Ouderling/kerkrentmeester: Ane Visser (voorzitter)
Klari Douma-de Vries (secretaris)
Geke de Jong-Hiemstra
Anko Hofstra (K/M)
Jan Gorter (K/M)

Vacant (2x)

Predikant: Ds. Dingena Hasper, Jubbega

Taakgroep jongeren: **Vacant**

Taakgroep pastoraat: Ds. Dingena Hasper (contactpersoon)
Taakgroep vieren: Syarda van der Zee-Siderius (voorzitter)
Jan Douma (secretaris)

Taakgroep leren: Pietsje van der Molen

Administratie: Piet Bosma (OH/NH)
administratie@pgderegboog.nl

Begraafplaatsen: Uulke Hoekstra (beheer en administratie)
Hinke Christoffers (beheer)

Kerkelijk bureau: Jouke Andringa (Oude-/Nieuwehorne e.o.)
kerkelijkburo@pgderegboog.nl
Yvonne Brouwer (Katlijk/Mildam)
y.m.brouwer@ziggo.nl

Collectemunten/Diaconie Geke de Jong-Hiemstra

Taakgroep PR & Communicatie:

kerkbladkopij contact: Margreet de Boer kerkblad@pgderegboog.nl
website contact: Pieter Schaper webmaster@pgderegboog.nl
nieuwsbrief contact: Tiny van Etten nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com
Koster: Aaltje Klijnstra voor aanvragen vergaderruimte
Email: koster@pgderegboog.nl

Emailadressen:

scriba@pgderegboog.nl - Dit mailadres kunt u gebruiken om de kerkenraad een mail te sturen.
De kerk op internet via **www.pgdetjongervallei.nl**
vieringenregenboog@outlook.com - Mailadres voor opvragen van vieringen ouder dan 4 wk.
voorzitter_cvk@pgderegboog.nl - mailadres voorzitter kerkrentmeesters

Aan- of afmelding voor het kerkblad: doorgeven aan de ouderling van uw wijk of de contactpersoon.
Aan- of afmelding voor de nieuwsbrief: stuur een mailtje naar nieuwsbrief@pgderegboog.nl



COLOFON



Redactie Kerkblad:
Verspreiding kerkblad:
Contact postadressen:

M.J. de Boer-de Wolff
Via wijkouderlingen en contactpersonen
R. van der Lei

Voorganger:

Predikant Dingena Hasper:

email: domineedingena@gmail.com

Op dinsdag alleen voor crisissituaties bereikbaar.

Verschijningsdata van het kerkblad in 2024:

Kerkblad wordt verspreid in:

Nr. 1	week	2	voor 14 januari	Nieuwjaarsnummer	dinsdag	2 januari	2024
Nr. 2	week	8	voor 11 februari	40 dagennummer	zaterdag	27 januari	2024
Nr. 3	week	13	voor 31 maart	Paasnummer	zaterdag	16 maart	2024
Nr. 4	week	20	voor 19 mei	Pinksternummer	zaterdag	4 mei	2024
Nr. 5	week	28	voor 14 juli	Zomernummer	zaterdag	29 juni	2024
Nr. 6	week	36	voor 8 september	Startnummer	zaterdag	24 augustus	2024
Nr. 7	week	41	voor 20 oktober	Herfstnummer	zaterdag	5 oktober	2024
Nr. 8	week	47	voor 24 november	Advent/Kerstnummer	zaterdag	9 november	2024

Kopijsluitingsdatum:

Rekeningnummers – IBAN Gemeente Oude- en Nieuwehorne:

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o.

NL39 RABO 0351 4011 56 Kerk

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o.

NL02 RABO 0143 8816 71 Diaconie

T.n.v. Prot. Gem. De Regenboog te Oude- en Nieuwehorne e.o.

NL35 RABO 0351 4026 83 Zending

Rekeningnummers – IBAN Gemeente Katlijk/Mildam:

NL44 RABO 0331 6021 05 Kerk

NL41 RABO 0331 6027 41 Diaconie

NL42 RABO 0331 6018 50 Zending/Evangelisatie

NL19 RABO 0331 6025 55 A.R.K. kinderen

Voor 8 september 2024 ontvangt u het Startnummer van het kerkblad.

Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met **zaterdag 24 augustus 2024** vóór 17.00 uur.

Per Email: kerkblad@pgderegenboog.nl

(dit mailadres zal t.z.t. worden aangepast naar de nieuwe gemeentenaam)

Kopij voor de nieuwsbrief naar **nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com**

Kopij inleveren vóór de woensdag 19.00 uur. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet worden meegenomen in de betreffende nieuwsbrief van die week.



