

10 februari 2022



Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten

Kerkdiensten	13 februari 2022	20 februari 2022
Oudehorne	9.30u ds. Piet Hulshof	9.30u ds. D. Hasper
Jubbega	9.30u ds. M.J. Kooistra	9.30u ds. E. Rooseboom
Mildam	9.30u ds. G. Martens, Bontebok	9.30u ds. J. H. van der Mark, Wolvega

Voor 26 februari 2022 ontvangt u het 40dagennummer van het kerkblad.
Kopij hiervoor kunt u inleveren tot en met **zaterdag 12 februari 2022** vóór 17.00 uur.

Per Email

voor Oude- en Nieuwehorne: kerkblad@pgderegenboog.nl

voor Katlijk/Mildam: kerkbladkatlijkmildam@outlook.com

voor Jubbega: openkerkvenster@kerkjubbega.nl

Bloemen

De bloemen van JHS zijn gegaan naar de familie Koopmans als blijk van meeleven bij het overlijden van hun man, (skoan)heit en pake, Jelle Koopmans. Wij wensen ze veel sterkte toe. In Katlijk/Mildam zijn de bloemen van afgelopen zondag gegaan naar mevrouw A. Hofstra-de Boer. Ook de heer Volgers uit Nieuwehorne heeft een bloemengroet ontvangen.



Omtinken

Henk en Tiny Nijzing zijn intussen allebei weer thuis. De niertransplantatie is heel goed gegaan en ze kunnen gaan opbouwen! We zijn met jullie heel dankbaar voor deze goede ontwikkelingen. Lammert Paulus (Bontebok) is vanmorgen (9-2) aan zijn oog geopereerd, aan staar. Dat ging heel voorspoedig, hij was 's middags alweer thuis. Nu afwachten of het resultaat is wat we hopen! Beterschap en sterkte met het herstel.

OHN: Kofje oerke ekstra - 17 februari

Volgende week donderdagochtend willen we weer met elkaar kijken naar een van de prachtige schilderijen van Atty Stevens. Ziet u al welke bijbeltekst de inspiratie vormde voor dit schilderij?

Vanaf 8.30 uur staan koffie/thee en wat lekkers klaar en we starten om 9.30 uur met de bespreking van het schilderij tot circa 10.30 uur. Wees van harte welkom en extra gasten (juist ook uit onze buurgemeenten) zijn van harte welkom! Adres: De Vallei, Schoterlandseweg 20 in Oudehorne



Maandag 14 Februari, de dag dat de hele wereld Valentijns Dag viert

1 Johannes 4:7-8 dat ons verteld over Gods liefde.

"Laten we van elkaar houden, want die liefde komt van God. Als je van elkaar houdt, ben je uit God geboren en ken je God. Als je niet van je familie in de Heer houdt, ken je God niet, want God is liefde."

Voor de drie gemeenten: GGG

Maandag 14 februari -nota bene op valentijnsdag- willen we eieieieindelijk weer beginnen met de GGG. Dat heeft lange, lange tijd stil gestaan, maar we zijn echt heel blij dat nu weer kan. We begrijpen het als je nog wat voorzichtig bent, maar we doen er alles aan om het op een verantwoorde manier te organiseren.

Wat gaan we doen? We gaan beginnen met een paar lessen over de kerk. Wat is nou echt belangrijk, als het gaat om de kerk? Hoe kan een kerk mij helpen om te groeien in het geloof en hoe kan ik mijn broers en zussen tot steun zijn in de kerk? Daar willen we graag met u en met jou over doorpraten.

Hoe laat en waar beginnen we? Zoals gezegd is de eerste avond van dit seizoen op **maandag 14 februari**. We beginnen dan om **20.00 uur in De Vallei te Oudehorne**.

Jullie zijn van harte welkom en als je gewoon een keer wilt komen kijken, dan ben je ook tige wolkom!

Groeten, Dingena en Piet



JHS: Lied van de maand: Februari:

Eens per maand zingen we een verzoeknummer van een gemeentelid. Deze zondag is dat de favoriet van Ria Bergsma, 'Heer, uw licht en uw liefde schijnen' (Kom Jezus kom)!

Is er een lied waar u bijzonder veel van houdt die u graag samen wilt zingen in de kerk? Laat het weten!

Eileen van Blerk. kommer@kerkjubbega.nl

40-dagentijd kalender

Komende week hopen we de 40-dagentijd kalender van dit jaar af te maken, zodat die mee kan met het volgende kerkblad. U kunt nog tot **eind deze week** uw verhalen insturen. We hebben al een paar hele mooie verhalen maar jouw verhaal kan er nog zeker bij!

Wat heeft u, wat heeft jou door een donkere tijd heen geholpen? Welk lied zorgt er voor dat de zon weer gaat schijnen? Of dat gedicht, dat iemand stuurde en dat je nog steeds goed bewaart omdat het dierbaar is geworden.

Als u zoiets heeft, deel het dan met ons, dan kunt u via de kalender anderen daarmee steunen, een beetje moed geven of de zon laten doorbreken. Graag sturen naar: dmhasper@ziggo.nl of piwihu@gmail.com of bel op: 0644199474. Een briefje in de bus bij één van de dominees kan ook. Alvast bedankt!

Vorming en toerusting: Filmavond 15 februari 19.30 uur in PKN kerk Langezwaag (Adres: It Hou 9)

De film "About Schmidt" (2002) met in de hoofdrol Jack Nicholson, vertelt over een man die met pensioen gaat. De man heeft altijd in een vast ritme geleefd waarin niets onverwachts gebeurde. De saaiheid en de grijsheid van zijn leven wordt meesterlijk verbeeld.

Nu Schmidt met pensioen is weet hij niet wat hij met zichzelf en met zijn leven aan moet. Dan gebeuren er een paar grote veranderingen die voor ontredde zorgen. Schmidt moet wel meebewegen, hij kan niet dezelfde man blijven. Hij gaat op reis met een camper.

We mogen getuige van zijn 'in de war zijn', van zijn besef hoe hij altijd heeft geleefd en dat hij dat zó niet langer wil. We gaan zien hoe hij verandert en 'open' gaat. Het contact met zijn dochter wordt minder afstandelijk. Hij leert steeds beter luisteren. Je zou kunnen zeggen: *Schmidt is niet langer dezelfde, hij is bezig zichzelf te worden.* Een toegankelijke film die uitnodigt voor nagesprek.

Bijdrage €3,-

Opgave verplicht bij M. Te Boekhorst; tel; 0640204093 of Pietsje v.d. Molen 0513-541937 of via

vormingtoerustingoosthoek@gmail.com Wij vragen Qr code en handhaven de 1,5 meter. Tot aan zitplaats mondkapje op.



Berichten van de diaconieën:

ONH

Ook in de Veertigdagentijd 2022 gaat onze gemeente meedoen met de Paasgroetenactie. Wij schrijven een bemoedigende groet voor gevangenen in Nederland en Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Juist in deze tijd kunnen zij een hart onder de riem goed gebruiken.

Een kaartje met Pasen

Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit het hele land tienduizenden paaskaarten naar gevangenissen gestuurd. Ook in de Veertigdagentijd 2022 organiseren de Protestantse Kerk en Kerk in Actie deze actie om gedetineerden een kaartje te sturen met Pasen. Het thema van dit jaar is 'Uw licht heelt wat gebroken is'. Het ontvangen van een paasgroet doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. "De vrouw die dit geschreven heeft, kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart," was de verbaasde reactie van een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet ontving.



Kunstwerk op de cover van de paasgroetenkaart 2022

Een handvol liefde

Gerry van Wijngaarden, samen met Jeannette de Groot coördinator van de actie, weet hoe belangrijk het ontvangen van post is voor gevangenen. "Een gedetineerde zei eens: 'Geef me het gevoel dat ik er mag zijn. Een beetje mededogen, een handvol liefde, meer niet.' Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met 'buiten'. Jezus zelf gaf ons de opdracht om te zien naar gevangenen."

Bij de paasgroetenkaart ontvangen gedetineerden een extra kaart met postzegel om zelf naar iemand te sturen. Daar wordt altijd dankbaar gebruik van gemaakt. "Een man was zo blij met zijn kaart, hij had zijn familie nog niet kunnen bereiken en had geen geld voor een telefoonkaart. Hij had gebeden om een oplossing en de kaart voelde voor hem als gebedsverhoring". De Paasgroetenactie gaat anders georganiseerd worden dit jaar. De kaarten worden komende zondag uitgedeeld bij het uitgaan van de kerk. De geschreven kaarten worden weer ingezameld en ze worden in een verzamelenvelop teruggestuurd naar het dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht. Daar worden ze verder gesorteerd, verdeeld en verzonden naar gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland en in het buitenland. Er zit een uiterlijke verzenddatum aan dus wij vragen u de kaarten mee te nemen aanstaande zondag, thuis te schrijven en deze uiterlijk 6 maart weer in te leveren. De diaconie kan dan de kaarten op tijd weer terug sturen naar Utrecht.

De collecte tijdens de dienst is voor het diaconaal quotum.

Katlijk/Mildam

De 1e collecte is voor noodhulp via Kerk in Actie

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.

**kerk
in actie**

Iets insturen?

Als u iets heeft wat op de nieuwsbrief moet/kan worden vermeld, kunt u dit sturen naar:

nieuwsbrievoosthoekgemeenten@gmail.com

Kopij inleveren **vóór woensdag 19.00 uur**. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet worden meegenomen in de betreffende nieuwsbrief.