

14 april 2022



Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten

| Kerkdiensten | Witte Donderdag <i>Heilig Avondmaal</i> | Goede Vrijdag | Stille Zaterdag | 17 april 2022 Eerste Paasdag | 24 april 2022 |
|--------------|--|---|---|--|--|
| Oudehorne | 19.30u Gezamenlijke dienst | 19.30u Ds. Piet Hulshof in Nieuwehorne | 20.30u Ds. Piet Hulshof in Nieuwehorne | 9.30u Ds. Dingena Hasper <i>Vooraf paasontbijt in de Valle Mmv De Vrije Fries</i> | 9.30u Ds. Dingena Hasper |
| Jubbega | 19.30u Ds. Piet Hulshof | 19.30u Ds. Dingena Hasper | 20.30u Ds. Dingena Hasper | 9.30u Ds. Piet Hulshof <i>Vooraf paasontbijt, verzorgd door Jeugdclub</i> | 9.30u Commissie Nieuwe Diensten |
| Mildam | 19.30u Gezamenlijke dienst in OH | 19.30u dhr. H. Brouwer in Kerkje Katlijk | --- | 9.30u Gezamenlijke dienst in OH <i>Vooraf paasontbijt in de Valle</i> | 9.30u Ds. A. van der Honing, Oppenhuizen |

Bloemen

Ids Klompmaker heeft de bloemengroet afgelopen zondag ontvangen vanuit ONH. In Mildam zijn de bloemen gebracht naar Janneke Jongsma, die weer bij haar moeder gaat wonen.



ONH en KM: Samen The Passion op Witte Donderdag kijken na de dienst in Oudehorne.

Iedereen is welkom. Ook voor wie de dienst zelf niet meemaakte of kon bijwonen. Er is koffie uiteraard en hapjes en drankjes worden verzorgd door de Soos. Welkom!

Op vrijdag en zaterdag beleven we samen in **Nieuwehorne** het lijdensverhaal van Christus. Op zaterdag komen we, net als de leerlingen en vrienden van Jezus samen, we delen hun verdriet maar begroeten ook het nieuwe licht dat opkomt. Deze avond is anders dan alle andere avonden...

Paasmorgen begint om 8:30u met een gezellig Paasontbijt, wel heel graag even doorgeven dat u komt. Van harte welkom! Om half 10 vieren we samen grote feest van de Opstanding. Maranatha!

JSH: Ontbijten met Pasen met de Jeugdclub

De jongeren van de jeugdClub verzorgen op Paasochtend een heerlijk ontbijt, compleet met mooie aankleding van de tafels. We gaan om 8.30u aan tafel in de Beage. U bent van harte uitgenodigd. Opgeven is niet noodzakelijk, we zorgen dat er genoeg is voor iedereen. Aansluitend, om 9.30u start de dienst met Ds. Hulshof.

JSH: Terugblik afgelopen Palmzondag en uitnodiging om samen op weg naar Pasen te gaan

Wat hadden wij afgelopen zondag een fijne kerkdienst. In totaal waren er ongeveer 35 personen aanwezig in onze kerk in Jubbega. Toen onze predikant aan het begin van de dienst een van de aanwezigen feliciteerde met haar verjaardag, kreeg die persoon een spontaan applaus. Toen bleek dat er nog 3 jarigen aanwezig waren, klonk er nog 3 maal applaus. Een vrolijk begin van de dienst.

Aan het eind van de dienst toonden de 7 kinderen van de Bernetsjerke trots hun zelfgemaakte Palmpasenstokken en vertelden over de betekenis van wat ze gemaakt hadden.

In deze dienst ging het over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Het Palmpasen feest. Een feest wat vooraf ging aan het grote Paasfeest. Een en al vrolijkheid. Maar daartussen ligt een donkere periode van rouw.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag zijn er kerkdiensten in de avonduren. Op zondag 17 april vieren we het Paasfeest, dat om 8.30 uur begint met een gezellig Paasontbijt in de Beage.

Wat zou het fijn zijn om elkaar in een of meerdere diensten te ontmoeten en dat vele stoelen dan weer bezet zijn.

Kofje oerke ekstra: donderdag 21 april – het schilderij



Donderdag 21 april is er weer een Kofje oerke ekstra waarin we stil staan bij het schilderij van Atty Stevens. Dominee Piet Hulshof en Atty zullen samen meer vertellen over de betekenis, symboliek en 'achtergrond' van het schilderij.

We merken iedere keer dat de herkenning en verhalen automatisch loskomen waardoor iedereen geïnspireerd de ochtend weer huiswaarts keert. U / jij bent van harte welkom om dit ook eens mee te maken. Jong of oud, alleen of samen: kom gerust eens langs!

We starten om 9.30 uur en koffie/thee staan al klaar vanaf 8.30 uur tot 10.30 uur. Plaats: De Vallei.

Uitnodiging: Donderdagavond 21 april – 1^e avond Inspirerend Leren (van de 3: Geloof, Hoop en Liefde)

Anneke van der Tempel organiseerde in januari/februari 2020 al een aantal avonden "Contextueel bijbellezen" en dit vroeg om een vervolg. Ditmaal kijken we, ook met een blik naar de actualiteit, naar 3 specifieke onderwerpen waarover de bijbel ons heel veel vertelt. De andere bijeenkomsten zijn gepland op 12 mei (**Hoop**) en 23 juni (**Liefde**). Aankomende donderdag, 21 april staan we stil bij het woord **Geloof**. Wat geloven wij nu eigenlijk en waarom? Deze uitnodiging is voor alle 3 kerkgemeenten: iedereen is van harte welkom!

De avond start om 19.30 uur – 21.30 uur in de Vallei, Schoterlandseweg 20 in Oudehorne.

Opgave is niet nodig, maar het is wel handig (en leuk) om te weten of u komt. Dit kan via: vdtempel@gmail.com

23 april Lentemarkt, ook in de kerk in Mildam

Na twee jaar noodgedwongen uitstel, zal zaterdag 23 april de Lentemarkt in Mildam voor het eerst plaatsvinden.

Ook de kerk in Mildam doet hieraan mee. Door de opvang van het Oekraïense gezin, zijn de verschillende standhouders met creatieve hobby's, kunstzinnige decoraties en lente spulletjes in de kerk (en wellicht buiten bij goed weer) te vinden. Galina uit Oekraïne gaat heerlijke Oekraïense soep maken. Wilt u die ook proeven? Kom dan zeker even langs bij ons terras bij het Trefpunt.

De markt is op meerdere locaties in Mildam van 10.00-17.00 uur.



Oekraïne nieuwsbrief Berichtje van ds Hasper: helaas lukt het me deze week niet een Oekraïne-update bij de Nieuwsbrief te maken. Binnenkort hoort u van mij.

Berichten van de diaconieën:

Zie bijlage bij ONH

Iets insturen?

Als u iets heeft wat op de nieuwsbrief moet/kan worden vermeld, kunt u dit sturen naar:

nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com

Kopij inleveren **vóór woensdag 19.00 uur**. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet worden meegenomen in de betreffende nieuwsbrief.

14 april- Witte donderdag- Heilig Avondmaal- collecte is voor vakantie voor gezinnen die leven op bijstandsniveau

Omdat iedereen vakantie verdient! Al verschillende jaren biedt Het vakantiebureau (bekend van de diaconale senioren-/zorgvakanties) en RCN Vakantieparken gratis vakanties aan mensen voor wie een vakantie minder vanzelfsprekend is door eenzaamheid, gebrek aan geld of fysieke omstandigheid. Twee van die initiatieven zijn de gezinsvakantieweken en de midweek 'ouderen in het zonnetje' waar weer deelnemers voor gezocht worden.

Voor gezinnen, die moeten leven van een inkomen op bijstandsniveau is op vakantie gaan helaas veelal niet mogelijk. Voor deze gezinnen, die vaak al jaren niet op vakantie zijn geweest, wil Het vakantiebureau en RCN een vakantie ook mogelijk maken.

Daarom kunnen in 2022 opnieuw 100 gezinnen met schoolgaande kinderen die jarenlang niet op vakantie zijn geweest (of nog nooit), gaan genieten van een heerlijk kosteloos verblijf op een van de RCN Vakantieparken in Nederland.

Om dit allemaal mogelijk te maken ontvangt het vakantiebureau financiële steun van kerk in Actie. Helpt u mee om dit mooie werk weer mogelijk te maken dit jaar?

17 april- Paaszondag- collecte tijdens de dienst is voor Stichting babyspullen

Stichting Babyspullen zet zich in om de effecten van armoede op baby's en jonge kinderen te verminderen, omdat elk kind recht heeft op een goede start. We realiseren dit doel primair door het verstrekken van gratis babystartpakketten, bestaande uit nieuwe en gebruikte babyspullen, aan (aanstaande) ouders in Nederland. We werken met een team van betrokken en enthousiaste vrijwilligers in samenwerking met een netwerk van partners.

Visie van Stichting babyspullen:

Iedere baby in Nederland is voorzien van de basisbehoeften en kan een goede start maken in het leven.

Geld is vooral nodig om alles geregeld te krijgen. Er komen vaste kosten bij kijken om de organisatie draaiende te houden. Het gaat hierbij om huisvestings-, logistieke en kantoorkosten (drukwerk, salarissen, pc's, papier, postzegels etc.). Daarnaast is er ook geld nodig om schaarse goederen aan te schaffen die niet voldoende via de inzamelpunten worden gedoneerd, denk hierbij bijvoorbeeld aan dekens en kruiken.

Het is ook de moeite waard een keer een kijkje te nemen op de site www.stichtingbabyspullen.nl voor meer informatie. En wie weet hebt u nog ergens (via via) babyspullen liggen, dit kan ook ingeleverd worden. Van harte aanbevolen.

