

24 juni 2021



Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten

Kerkdiensten:	27 juni	4 juli
Oudehorne	9:30 ds. J.A. Douma Collecten: 1e Interkerkelijke werkgroep AZC / 2 ^e Kerk	Gezamenlijke Pastorietuindienst met de eigen predikanten in de tuin bij de kerk van Nieuwehorne Aanvang 9.30 uur
Jubbega	9:30 ds. Piet Hulshof Collecten: 1 ^e Orgelfonds / 2 ^e Kerk	
Mildam	9:30 ds. P. den Hollander Collecten: 1 ^e Ark Kinderen Zomerkampen / 2 ^e Kerk	



Zondag 27 juni is er in Jubbega een feestelijke dienst. Er zal weer wat gezongen worden, Eileen en Piet zullen samen een zelfgeschreven lied zingen en er is een bijzondere boodschap voor de hele gemeente. Het thema is: "Wat bezielt jou?" Dus, zorg dat je erbij bent en laat je verrassen.

Heel de Oosthoek bakt...

Na de pastorietuindienst op zondag 4 juli is er koffie/thee of limonade. We hopen dat u en jij eigengemaakte baksels als cake en koek mee willen nemen voor bij de koffie. Aanmelden is niet nodig, u kunt de baksels voor de dienst op de daarvoor bedoelde tafels kwijt. Wat over is, krijgt een goede bestemming.



Kopij kerkbladen

Deze week kunt u tot en met zaterdag 26 juni kopij inleveren voor de zomernummers van Contact, de Regenboog en Open Kerkvenster.

Afscheid Dirk Wams

Vorige week stond de uitnodiging voor het afscheid op zondag 4 juli in de nieuwsbrief. Het blijkt nu, dat wij als gemeente de verkeerde uitnodiging hebben gekregen. I.v.m. de coronamaatregelen kan de gemeente van JSH hooguit door 2 mensen vertegenwoordigd worden. Dus dat loopt even anders. Maar nu is het wel zo, dat Dirk zondag 12 september in Jubbega voorgaat. Na de dienst willen Dirk en Joke graag met ons als gemeente samenkomen voor een bakje koffie met iets lekkers erbij. Dat is een mooi alternatief en dan is er alle ruimte om hun nog even te spreken.

De bloemen

Afgelopen zondag heeft in Jubbega Tinie Hoekstra de bloemen van de kerk gekregen. Tinie heeft haar heup gebroken. We wensen haar een goed herstel toe. In Oudehorne gingen de bloemen naar mw. A. van der Vies – de Jong uit de Finne. Hartelijk dank!



Bedankt! De afgelopen weken hebben mijn man Klaas en ik veel kaarten, bloemen, e-mails en bezoeken gekregen vanuit de Oosthoekgemeente na mijn laatste ziekenhuis opname. Dat heeft ons geraakt op een fijne manier, en wij willen via deze Nieuwsbrief onze dankbaarheid voor jullie bezorgdheid laten merken. Met een glimlach, Anneke van der Tempel

Agenda

30 juni: Gebedsuurtje (19:30 in de Vallei)
30 juni: Moderamen ONh (20:30 in de Vallei)

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

We gaan weer bakken. Cake en koekjes voor de pastoriestuindienst. Of gewoon lekker voor jezelf. De recepten kunnen weer uit de kast gehaald worden.

Nou hieronder staat ook een recept. Een heel bijzonder recept. Veel plezier ermee!

Recept voor groei

Begin met de basis:
een handvol vertrouwen
en meng dat met liefde,
eindeloos veel.
Laat het goed rijzen,
in warmte en aandacht.
Zo wordt het een boeiend
en bindend geheel.

Voeg nu een lepel
verbeelding en kracht toe.
Een scheutje verwondering,
open en puur.
Een klein beetje lef
maakt de smaak extra pittig.
Een pepertje lol
zorgt voor humor en vuur.

Kneed niet te lang;
laat het liever gebeuren.
Giet wijsheid erbij
en een beker gevoel.
Heb je genoeg?
Besluit dan te delen.
De hoop dat het goedkomt
is geloof en geen doel.

Schep er geduld bij,
begrip maakt het beter.
Doe niet te veel,
want dat remt soms de groei.
Geen enkel recept
wordt zomaar hetzelfde,
maar met liefde bereid
komt het zeker tot bloei.

